

Beste Jan, Elisabeth, Lia en alle andere medewerkers en
vrijwilligers van Beth Shamar,

Er konkt steeds niet van om persoonlijk afscheid van u
alleen te nemen. Daarom wil ik nu op deze wijze, mede
namens mijn man, u allen heel hartelijk bedanken
voor de liefdevolle en respectvolle, maar ook professionele
zorg en begeleiding voor mijn man gedurende de mijn
1/2 jaar waarin hij Beth Shamar bezocht.

Dat ook ik welkom was voor overleg en vragen over „koe
nu verder“ heb ik als waardevolle ondersteuning tijdens
het moeilijke en verdrietige begin van het ziekte proces
ervaren. Heel veel dank daarvoor.

Het mooie fotoboekje en de brief van Jan die ik op de
kamer van mijn man in de wijngaard aandroef, was een
grote verrassing. Mijn man bekijkt het regelmatig met
veel aandacht en vertelt er over. Een bijzonder mooi
afschiedscadeau.

Sraag willen we nog iets bijdragen voor het „vriendespotje“
ingesloten een bedrag om naar eigen inzicht te besteden
voor cliënten of medewerkers. U zult er zeker een goede
bestemming voor vinden.

Mede namens mijn man onze beste wensen voor u
persoonlijk, maar ook voor uw inspanningen voor toegewijde
zorg en begeleiding van zoveel in Beth Shamar.
Het ga u allen goed.

Met een hartelijke groet, Ed van Rijn-de Borst